

Meghan heeft twee dagen geleefd Zij kende enkel liefde

Afgelopen zomer verwachtten Rebecca en Jan hun derde kindje, hun eerste meisje. In het midden van de zwangerschap vernamen ze dat hun meisje een ernstige hartaandoening had. Zij had niet het normale hart met vier kamers. Meghan leed aan trisomie 13. Zij had een chromosoom 13 teveel. Ongeveer één derde van deze baby's sterft in de baarmoeder, de anderen vrij snel na de geboorte. Vanzelfsprekend werd de ouders veelvuldig voorgesteld om zelf het leven van Meghan te stoppen. Voor hen was abortus evenwel geen optie en ze kozen ervoor om Meghan te ontvangen zoals ze zou zijn.

Toen Meghan geboren was, woog ze amper 2 kilo. Meghan was een allerschattigst klein meisje. De 48 uur dat ze geleefd heeft, is ze zelden neergelegd. Zij werd continu liefdevol vastgehouden door haar ouders, haar broers en andere leden van de familie. Ze bracht vrede en vreugde midden in het pijnlijk besef dat haar uren beperkt waren. Ieder was geroerd bij het zien van dit stille, kleine, kwetsbare, lieve baby'tje.

In een korte brief, uitgereikt bij de begrafenis schreven de ouders: "Het is moeilijk om de vreugde en het verdriet dat Meghan ons gebracht heeft onder woorden te brengen. We hebben zoveel geleerd toen we ons als familie voorbereidden om haar ter wereld te brengen. Wees getroost te weten dat ze altijd in vrede is geweest en altijd door liefde omringd. Enkel liefde kennende, is Meghan in gods liefdevolle handen terechtgekomen na gedurende 44 uur in de onze te zijn geweest. Wat we de laatste drie dagen hebben ervaren, zullen we nooit vergeten. We weten nu dat elk leven, hoe kort ook, de wereld voor altijd anders maakt."

“Het is moeilijk om de vreugde en het verdriet dat Meghan ons gebracht heeft onder woorden te brengen. We hebben zoveel geleerd...”



Neem mijn
hand

niet mijn
leven...